

La Ilaha Illah Allah

Composer:
PTh

La I - la - ha Il-lah Al - lah ___ La I-la - ha Il-lah Al - lah ___ La I-la-

6 ha ___ La I - la - ha ___ La I - la - ha ___ Il-lah Al - lah ___ La I - la-

10 ha ___ La I - la - ha ___ La I - la - ha ___ Il-lah Al - lah ___

Er is niets, behalve **Allah**.

Één van de mooiste mantra's uit de **Qor'an** (Koran).

Er wordt hier niet bedoeld op **Allah** als 'de enige ware God',
maar als algemeen principe.

Allah is niet anders dan **Jahweh**, **Brahma** of God;
het zijn verschillende namen voor één en dezelfde *Realiteit*.

Als je goed kijkt zie je dat deze **mantra** bestaat uit een aantal omkeringen
van **Al (Il)** en **Lah(a)**. Dit is vergelijkbaar met het Kashmir Hindoeïsme
Neti-neti, niet-dit niet-dat. Oftewel, alles wat je zegt over het Goddelijke
is het niet, want het Goddelijke is niet te beschrijven;
alles wat je er over zegt doet het tekort.

Er is alleen maar de *Uiteindelijke Realiteit* zelf.